

## Nyhedsbrev nr. 40 - maj 2024

### Skærm-nuancer!

Her er nyhedsbrev nummer 40! Mit første ”**Er digital dannelse vigtigt?**” spurgte jeg i april 2020. I dag, fire år senere, er svaret *endnu* mere **JA!** Jeg læser alt hvad jeg kan! Blogs, bøger, klummer og følger dygtige folk på LinkedIn. Lytter til podcast og ser dokumentarer. For at kunne dele vigtige trends og anbefalinger. Med børn, unge og forældre. I dag findes et pro-skærm folk og et con-skærm folk. Et *for* og *imod* hold. Men noget mangler?

Nuancer! Ingen, ung eller gammel profiterer af skyttegravskrig. Nuancer lever et iltfattigt liv i det digitale hav. Clickbaits æder alt. Stine Liv Johansen, eks-formand i ”Medierådet for Børn og Unge”, trak sig i en periode fra LinkedIn, af samme årsag. Stine Liv Johansens bog ”**10 tanker om digital dannelse**” anbefales til alle med interesse for *digitalt liv på jorden*. Et must-read for beslutningstagere. Nul clickbait-værdi, men et højt afkast på nuancer.

Digitale skyttegrave er ikke en dansk ting! Under overskriften ”A time we never knew” på YouTube og TikTok ses videoer fra 1990’erne af amerikanske Highschool elever. Filmet on location. En svunden tid, som i Jonathan Haidts bog ”The Anxious Generation” koges ned til: ”Mobiltelefoner? Nej vi havde hinanden!” Jeg husker det mere kompliceret?

Vi giver skærmen skylden for børn og unges mentale mistrivsel og ved, at børn præsenteres for meget på sociale medier. Til skade og glæde. Børn får mobiltelefoner tidligt. Fordi forældre ikke ønsker, at udelukke børn fra fællesskaber. Har barndommen plads til digitale *forlystelser*? Er vi enige i, at vi er udfordret? Eller går det nok - det hele?

Hvis digital dannelse skal lykkes, så skal der stilles krav til tech-giganterne. De skal ikke længere have fri adgang til dit liv, dine følelser og din lokation. Alene for at tjene penge. Politikere **skal** regulere tech-firmaerne. Hvad må skærmene med os? Hvornår er en mobiltelefon nice to, eller need to i skolesammenhæng?

”*Skærme er ikke udelukkende tidsspilde!*” Susana Tosca, professor i medievidenskab, SDU siger, at det netop er tidsspildet vi kan have brug for! Skærmen bliver døren til et kollektivt frirum. Du kan interagere eller bare være dér. Sociologer kalder sådanne steder for *tredje steder*. Det er hverken hjemme eller skole, men alle de steder hvor vi mødes uforpligtende med andre. Vi skal *bare* huske, at vær kritiske og ikke lade medierne forbruge os!

Skærmen var en gang et møbel i stuen. Nu bor den i alles lommer. Og alligevel opfordrer jeg til, at I taler mindre om *skærm-tid*. Tal om hvad tiden bruges på? Det åbner samtalen. Det handler ikke om, hvor lang tid I var om at spise, men hvad I spiste! Skærme kan være en oplagt mulighed for, at dyrke samværet. Mediekultur hjemme bygges på dialog og nysgerrighed. Ikke på fordomme og skam. Gør skærmtid til kvalitetstid. Det er også digital dannelse. Så JA! Digital dannelse er vigtigt! I dag mere end nogensinde!

Dennis Lindholm Nielsen, Digital dannelseskonsulent, 30180539 [Digital dannelse](#)