

Madrid – Byen der sover mindre end New York!

Hola a todos! Glædelig 10. december.

Seks måneder i Madrid. I byen der sover mindre end New York, hovedstaden i festernes land. Hvor selv i starten af oktober måned er det så varmt, at man stadigvæk bliver nødt til, at holde siesta, for ikke at få solstik. Ja.. Det lyder alt sammen som noget, der næsten er for godt til at være sandt. Men sådan står det nu til i Madrid. Og dog alt hernede er ikke altid en leg, men på den anden side, hvis det havde været tilfældet, tror jeg det havde blevet lidt kedeligt i længden.

Hvis vi starter helt fra bunden af, så bor jeg i den nordlige del af Madrid i bydelen Ventilla, som ligger ca. femten minutters gå-gang i nordlig retning fra Plaza de Castilla. Et område der primært består af store bygninger med kontorer, og endestation for busserne. En kontrast til det område som jeg bor i, da det er utrolig fattigt, med alt for mange hjemløse! Jeg synes, at dette farverige billede demonstrer ret godt, hvordan situationen er med de hjemløse, der nærmest lever på en losseplads. Men som på en eller anden måde alligevel formår at klare sig igennem hverdagens strabadser.



Organisationen som jeg arbejder for, har fire lejligheder, hvor der i hver bor en ca. fire til seks børn, med en educator, som ser efter børnene om dagen, og så hen ad aftenen omkring kl. 22.00 ankommer der en anden educator, som ser efter børnene om natten, og vækker dem om morgenen. Derudover er der to damer som er tilknyttet de fire lejligheder, der hver dag laver mad, gør rent, og vasker tøj. Jeg har i de første tre måneder boet i en af lejlighederne, med seks børn, en educator og en af de to andre frivillige, som arbejder på samme projekt som jeg. Vi er tre meget forskellige piger, men det har indtil videre kun været en fordel. Vi hygger os utrolig meget sammen, og tilbringer stort set hele tiden sammen. Vi fungerer lidt som en lille familie, så det er jeg rigtig glad for, specielt i de øjeblikke, hvor man savner det hele derhjemme. Men jeg flyttede så i slutningen af november over i en anden lejlighed, hvor jeg nu bor sammen med fire drenge i alderen 9 til 16 år.

Jeg arbejder mandag-fredag fra 16.00-22.00. Mit job består i, at hente børnene efter skole, hjælpe dem med deres lektier, følge dem til og hente dem fra sport, og så sørge for, at de opfører sig ordentligt.

Ca. En måned inde i opholdet ankom fire praktikanter, som også skal arbejde på samme projekt som os i seks måneder, som en form for praktikophold, da de er i gang med at studere social integration, og skal afslutte deres studie med en opgave baseret på deres arbejde med børnene. Det er nogle rigtig søde piger, og vi har flere gange mødt dem efter arbejde, for at praktisere vores spanske blandt eksperter, og se hvordan det virkelig er, at være spanier.

Vi tre tøser plejer så normalt, at bruge lørdagen på at se og gøre, alle de ting vi nu har lyst til. Vi laver os en madpakke om morgenen, og så tager vi på udflugt hele dagen.



Vi er specielt glade for den multikulturelle bydel, Lavapiés, og den mere flippede bydel Chueca, der ligger inde i centrum, som byder på masser af fest og farver, gode shopping muligheder og billig mad fra alle verdens hjørner. Hvis vi ikke har spist aftensmad inde i byen, vender vi tilbage til lejligheden hen ad aftenen, for at lave aftensmad, og så omkring midnat tager vi ind til centrum igen, hvor vi mødes med nogle venner. Søndag er afslapningsdagen hvor vi blandt andet kan nyde solen på terrassen, skype med familien og vennerne, eller sove hele dagen. Her i Spanien går tiden i stå søndag, så det har vi taget som en opfordring til, at slappe af, og lave ingenting med god samvittighed. Og dog, aftensmaden sørger vi for. Vi skiftes til at lave traditionel mad fra vores eget land, med hjælp fra de børn, som har lyst.



Og så kan vi slutte af med at nyde udsigten fra terrassen ved solnedgang.



Vi deltog i en event for frivillige i slutningen af september måned i Santiago de Compostela, som ligger i Galicien, i Vestspanien. Det var meget interessant og sjovt at deltage i, og jeg fik mødt en masse søde mennesker, og hørt om deres EVS oplevelser. Vi tog en af dagene på udflugt til A Coruña som ligger et par timers kørsel nord for Santiago de Compostela. En meget smuk og interessant by, som er det sted indtil videre, der har mindet mig mest om de smukke bornholmske omgivelser, bare meget større.



Vi blev faktisk så gode venner alle sammen, at godt tre uger efter mødtes vi alle i Madrid for at tilbringe weekenden sammen. Og det var noget af en succes!



Alt i alt er jeg rigtig glad for alt hernede, selvom det da til tider har været noget af en udfordring med sproget og de kulturelle forandringer. Men det er bare et spørgsmål om, at være åben overfor forandringerne, og så tage alt med et smil. Og så bliver mit spanske oveni købet bedre og bedre for hver dag. Så man kan snart ikke høre forskel på mig og en ægte spanier.

Feliz navidad y prospero año nuevo - Glædelig jul og godt nytår.

Abrazos de Madrid!