

Nyhedsbrev nr. 45 - december 2024

”All you need is Dumbphones”

Hvad mener du egentlig? Altså om skærme? Det ville en forælder vide, da jeg var på hjemmebesøg for at tage en snak om familiens udfordringer med skærme. Det er et stort spørgsmål og egner sig bedre i større forsamlinger. Forældremøder! Heldigvis er der mennesker, som forstår at handle på et vink med en vognstang. Dagen efter modtog jeg en mail fra klasselæreren med en invitation til et forældremøde i 3. klasse. Her mente mange meget om skærme. Det gør jeg også, men kategorisk bliver jeg næppe. Men forhåbentlig nuanceret? Skærme er kompliceret stof og fortjener overvejelser. For og imod.

I mere end 20 år har jeg haft fokus på forebyggelse. Siden april 2020 med fokus på digital dannelse og forebyggelse. Det er nødvendigt! Dannelse tager tid. I de kredse, hvor jeg kommer på LinkedIn, er debatten heftig. Alle mener noget. Mange mener noget forskelligt. Heldigvis vil alle børnenes bedste, men vejen dertil er svær. For platformene er hverken børnevenlige eller børnesikre. Det bliver de kun med effektiv regulering! Techgiganternes grådighed kan obstruere for balancen mellem børn og unges fysiske og analoge liv.

Men, når nu du spørger? Så lægger jeg en luns ud. I håb om, at du møder op næste gang, du inviteres til forældremøde, som handler om dit barns digitale arenaer? Jo tidligere vi starter og jo flere, der mener noget, desto bedre digitale vilkår skaber vi for børn. Tidlig indsats er allerede i 0. klasse. På møderne fortæller jeg om ”Børns digitale liv”. Efterfølgende kan I, forhåbentlig med ny viden, aftale regler om *skærme*. For jeres børn! Med respekt for forskelligheder. Arne Bangsgaard Mathiasen ejer <https://dumbphone.dk> Min opfordring er at lærere, ledere og forældre til børn i indskolingen på næste møde ser denne: [Indskoling](#) Kort fortalt handler det om dumbphones som klassesæt. Idéen er, at børnene har samme telefon, som kan sms'e og ringe. **All you need is dumbphones** 🎵 På skoler der har investeret i klassesættet, der har børn i 4. klasse stadig ikke smartphones. **1.** Det behøver de ikke! **2.** Det er forældrene enige om! **3.** Og børnene efterspørger det ikke.

Ét er at mene. Noget andet er at tro. Jeg tror ikke på forbud – alene - som vejen til en bedre barn- og ungdom. Dialog, oplysning og forældre der påtager sig ansvaret, er vejen mod at børn ikke kuldsejler digitalt. Vi er oppe mod stærke algoritmer som TikToks **For You** og Snapchats **Streak-funktion**. De minder om rotteforsøg, hvor børn er rotter. Sociale medier belønner dig i varierende grad, men altid ekstra, hvis du bliver hængende - bare lidt endnu. Snapchat fremstår hurtigt for forældre, som gæsten de aldrig skulle have lukket ind! SoMe's hensigtserklæring var, at forbinde. Ikke at forblinde. Kom dit barn for tidligt på? Måske kan du endnu nå at standse blødningen. Læs med her: [Hvad er Familiecenter? – Snapchat Support](#). Afslutningsvis mener jeg, at forældre bør overveje, at tillade *alderssvarende* medier. Anbefalingen for, blandt andet Snapchat, har siden 1. januar været 15 år. Det mener jeg vi skal efterstræbe! Glædelig jul! P.S. Husk at julekort godt må være digitale 🎄